

Hoe lank gaan U, o He - re, my ver - geet?



Ek vra of U van my nog weet.



Hoe lank gaan U van my af weg bly kyk?



Moet al my da - e kom - mer - vol ver - stryk?



Moet ek my plan - ne self be - rei?



Hoe lank sal ek nog van die vy - and lÿ?

2.

Hoor na my smeking, Here, antwoord my  
en kom my van die dood bevry.

Wek my weer op  
en sien my, God, weer raak.

Wil my opnuut weer  
lewenskragtig maak.

Want anders sal die vyand juig  
en van my sê: Hy het voor my gebuig.

3.

**U, wat die God van liefde is en trou,  
ek weet U sal my bly onthou.**

**Ek wil van my geloof in U getuig.**

**Ek sal oor u verlossingsdade juig,  
omdat U uitkoms gee, o Heer,  
en om u goedheid, God, wil ek U eer.**